



# ROTAVLOOT



INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS

**September 2018 : lustrummaand!**

**6de Lustrum  
15 en 16 september 2018  
!! Lustrum in Enkhuizen voor iedereen !!**



**Onder de zinspreuk:  
Tranquillo quilibet gubernator est.  
Bij kalm weer is iedereen stuurman.**

Jaargang 27 Nr 1

## **Inhoud van deze Rotavloot**

Van de Commodore	blz. 2	Verslag Kascommissie ZW	blz. 9
Van de Redactie	blz. 2	Oproep ALV (en lustrum) in september	blz. 10
Verslag maart NO in Balk met Dick Huges	blz. 3	Oproep Rotary Regatta Zierikzee	blz. 10
Groenland Droom of werkelijkheid...	blz. 4	Area 1 Annual Meeting Portsmouth	blz. 11
Verslag ALV op 11 november 2017	blz. 6	!!OPROEP!! lustrum kopij	blz. 12
Nieuwe leden stellen zich voor	blz. 8	Colofon	blz. 12

## THE BRIDGE

### NETHERLANDS FLEET

▲ Commodore: Hans Meerburg,  
Burg Warnarkade 50, 2391 AZ Ha-  
zerswoude-dorp 0172 - 588557,  
mail : potard@planet.nl

▲ Oud-Commodore: Chris Schotanus,  
Hoofden 16, 8604 DH Sneek.  
06 - 34190967  
mail : c.schotanus@hetnet.nl

▲ Secretaris: Evert van der  
Stroom, Cuneralaan 82, 3911 AD,  
Rhenen, 0317 - 621889,  
mail : e.stroom@wxs.nl

▲ Penningmeester: Rolf Domenie,  
Tjalk 38,9606 RE Kropswolde, 0598  
- 322066,  
mail : r.domenie@home.nl

▲ Ledenadministratie: Evert van  
der Stroom, Cuneralaan 82, 3911  
AD, Rhenen, 0317 - 621889,  
mail : e.stroom@wxs.nl

▲ Redacteur: Jantien Milders-  
Lubbert, Langelilleweg 113, 8484  
KJ, Langelille 06 - 23236838  
mail : jantien.norbert@gmail.com

▲ Adviseur: Arnold Verkade, Hen-  
drik Rietschoofplein 13, 1506 GV  
Zaandam, 075 - 6151882,  
mail : a.verkade7@kpnplanet.nl

▲ Webmaster: Arie Quik, Rijkstraat-  
weg 87, 3222 KB Hellevoetsluis,  
0181 - 310954,  
mail : a.quik@ged.nl

### NO VLOOT

▲ Commodore: Janelle van der Tor-  
ren, Kerklaan 9, 6891 CN Rozen-  
daal, 06 - 51567443  
mail : vandertorren@cs.com

### ZW VLOOT

▲ Commodore: Michiel Mirandolle,  
Kakebeekstraat 10, B3950, Bocholt  
Belgium, 06 - 15943003  
mail : michiel@raidho.be

## Website IYFR:

[www.iyfr.nl](http://www.iyfr.nl)

Volgende  
ROTAVLOOT: Najaar 2018

Copij uiterlijk 30 oktober 2018

## VAN DE COMMODORE

Temidden van alle bootjes, groot en klein, start vanaf 1 juli mijn Commo-  
dore van de Bridge jaar, en wat voor een jaar! Het lustrum gloort, Enkhui-  
zen ligt aan de horizon en meer nieuws is in aantocht.

In de afgelopen twee jaar heb ik veel fellowship ervaren in NO en heb ik  
ook gezellig kunnen buurten bij ZW. Onbekend binnenwater in Assen en  
onstuimig buitenwater rollend op de Santa Maria Manuela kwamen voor-  
bij. Vorig jaar was het al zover: IYFR the Dutch fleet goes international,  
op naar Alicante, waar een onthaal ons wachtte dat de 80-jarige oorlog  
definitief naar het verleden verwijst. Behalve de start belooft ook de finish  
in Den Haag spektakel. Komt allen!

Plotseling blijken in Rotary land nog meer watersport activiteiten aan de  
oppervlakte te komen. We hebben altijd wat moeite om onze fellowship  
activiteiten in Rotary land onder de aandacht te kunnen brengen, maar het  
bericht over de Rotary Regatta in Zierikzee biedt zeker mogelijkheden om  
eens verder over de schutting te kijken en daar actief te gaan lobbyen.

In het najaar gaat het lustrum naadloos over in de areameeting in Ports-  
mouth, met een

programma om van  
te watertanden.

Kortom reuring  
genoeg, ik heb er  
zin in, laten we  
vooral veel mensen  
betrekken bij onze  
activiteiten en zo  
een mooie diepere  
invulling geen aan  
het begrip fellow –  
ship.

Janelle van der  
Torren



## DE PERIKELN VAN EEN REDACTEUR

De winter is een bijzonder jaargetij. Ik roep al jaren, dat ik mezelf graag met een  
berg eten op zou willen sluiten in een hol en pas in het voorjaar weer tevoorschijn  
zou willen komen. Maar helaas. Dat is niet voor ons mensen weggelegd.

Dus dan maar genieten van wat er wel is. En dat was zowaar natuurijs dit jaar.

Na de winter komt normaal gesproken het voorjaar. Maar daar is het volgens mij  
met mijn planning dit jaar misgegaan. Niks geen voorjaar! Alle krokussen, narcis-  
sen, tulpen en blauwe druifjes stonden patsboem tegelijk in bloei en waren ook  
meteen al weer uitgebloeid. Dat gaf veel werk, want alles en iedereen begon in  
mei gelijk te doen alsof de zomer al bijna voorbij was. Zo ook ik. Er moest met-  
een gezeild worden, de bbq's werden elke avond aangestoken en bij vuurkorven  
werden er weer goede gesprekken gevoerd.

En toch voelde ik de hele tijd iets hijgen.... in mijn nek.... De Rotavloot kwam  
niet van de grond. Iedereen had zijn bijdrages met spoed ingeleverd, ik schaam  
mij diep. Mooie verhalen en leuke foto's. Maar gelukkig vergaan die niet.

Ik heb mijn best gedaan het in een jasje te gieten. En toen ik er eindelijk een beet-  
je rust voor in mijn lijf kreeg, was het voor mij weer  
een klein feestje om de Rotavloot te maken. Hopelijk  
is het voor jullie net zo'n feest om het te lezen en no-  
digt het uit tot het schrijven van meer vaarverhalen.  
Jong of oud, kort of lang.

En oja.... als iemand nog denkt een nieuw lid te we-  
ten... wie weet is het lustrum het perfecte moment om  
iemand over te halen. Het hele lustrumweekend staat  
in het teken van bootjes en varen!





## 10 maart 2018 Badmeester Keimpe met Dick Huges



Na een tijdelijke korte ijsstijd kwam de NO vloot voor het eerst dit jaar bijeen in Balk in het gezellige restaurant Badmeester Keimpe aan de rand van het Slotermeer. De nog lege haven voor de deur nodigde al wel uit op het water, de lente zat duidelijk in de lucht. Met een gezelschap van zo'n 30 enthousiaste zeelieden hebben wij redelijk ademloos geluisterd en gekeken naar het college van Dick Huges.

Wij mochten Hans Meerburg en Freerk de Vries namens de Bridge welkom heten en ons nieuwe lid Jeannette Blijdorp en echtgenoot Robert. Maar de grote afwezigen waren natuurlijk Arnold en Koosje. Koosje is herstellende van een operatie en moet enige tijd revalideren, maar de berichten zijn positief en het lijkt voor hen geen beletsel om op 28 maart al weer gastvrij de Bridge te ontvangen. Onze beste wensen zijn richting Zaandam verzonden.

Ook mocht ik al een tipje van de sluier oplichten over het aankomend lustrum op 15 en 16 september. De plaats van het feest zal worden Enkhuizen, op allerlei manieren te bereiken maar zeker ook per boot. SAVE THE DATE. De datum is prima gekozen, na het feest kunt u in één moeite door naar Zuid Engeland, waar het weekend daarop de area meeting onder leiding van Robert Burns wordt georganiseerd. Zie hierover onze site [www.IYFR.nl](http://www.IYFR.nl)

Dan de lezing. Voor de iets minder technisch aangelegden onder ons soms met moeite te volgen maar het bleef boeien hoe Dick, in eerste instantie noodgedwongen, zich in de klassieke navigatie en bijbehorende hulpmiddelen heeft verdiept. Diverse instrumenten zoals de sextant en een kwadrant (zelf te vervaardigen uit bv. een oud houten keukenkastje!!) waren te zien en uit te proberen. In het spoor van diverse oude wereldzee ontdekkers als Columbus en consorten werden wij ingewijd in de kunst van het navigeren zonder GPS, AIS en meer van dat soort moderne hulpmiddelen. Voor degenen die nog eens echt in de kneepjes van het vak willen worden ingewijd is er de mogelijkheid bij Dick een cursus te volgen. Ook zelfstudie uit een van zijn publicaties is natuurlijk mogelijk, waartoe aanschaf van een boekje ter plaatse mogelijk was. De middag werd afgesloten in opperbeste stemming met een prima hapjes buffet, waarbij de paling "poerbêst" was.



Janelle van der Torren

April 2018





## Groenland, droom of werkelijkheid?



Twintig jaar geleden maakte ik één van mijn persreizen met journalisten uit NL en België in opdracht van Iceland-air, één van mijn langstlopende vaste PR-contracten. Met Icelandair van Amsterdam naar Keflavik en aansluitend een doorverbinding naar het Zuiden van Groenland. Waar het grijs, regenachtig en somber was, ondanks de middernachtszon. De volgende dag in dichte mist per transporthelikopter dwars door de immense fjorden gevlogen naar Julianahaven, waar enorme stapels zeehondenhuiden lagen opgeslagen voor transport naar Europa. Ondanks de somberheid van die dag was het beeld van de natuur ronduit spectaculair, met een begroeiing langs de kuststranden die veel leek op die van ons eiland Schiermonnikoog.

De volgende morgen was alles anders: een staalblauwe lucht en een temperatuur rond de twintig graden! Wij voeren die dag met een overheidsscheepje (met harpoen aan dek en klaar voor gebruik) dwars door de binnenlandse ijskap via een lange fjord die het land daar doorsnijdt, onvergetelijk! Stilletjes zocht ik een plekje boven het brughuis en achter de schoorsteen van het schip, waar ik helemaal alleen de sfeer tot mijn door liet dringen, inademde als het ware. Zo onwerelds mooi, zo verstillend, bladstil water, strakke zon. Totdat

een Belgische journalist mij daar ontdekte en naast mij ging zitten. Ik zei dat alleen een mooi glas wijn nu nog ontbrak om dit moment te vieren. “Ahwel Jeannette, ge zijt gelijk een Belg, ik deel uw verlangen en ga het vinden”, wat hij ook nog deed. Alleen werd dat geen wijn maar een sterke aquavit, iets anders was er niet aan boord.

Altijd had ik gehoopt het gevoel van Groenland nog eens met mijn Rob(ert) te kunnen delen en afgelopen najaar was het zover. We maakten een cruise met de Zuiderdam vanuit Kopenhagen, via drie havens in IJsland (tientallen keren eerder geweest met groepen voor Icelandair) en daarna drie dagen Groenland. De eerste dag Groenland was één van de mooiste, ons schip volgde dezelfde route over de fjord door de binnenlandse ijskap als destijds met de journalisten. En o wonder, ook deze dag was windstil met water als een spiegel, ijsbergen als flatgebouwen en een stralende blauwe lucht met warme zon. Met dit grote passagiersschip van 291 meter en 1848 passagiers aan boord gleden we door die verstilde wereld, voeren langs enorme watervallen en grote gletsjers, zagen zehonden liggen zonnebaden op een ijsberg. Dit keer zaten we samen op ons grote balkon met een mooi glas wijn en waren stil van ontroering, om zoveel schoonheid. Dat gold eigenlijk voor alle andere mensen aan boord die wij spraken. Zo diep onder de indruk van de Schepping, de oneindigheid daarvan en het relativeren over je eigen leven en wat ertoe doet.





## Verstilde schoonheid....



Steeds denk je ook dat er zo wel meer schepen om de hoek zullen komen, maar we waren er als enigen die dag. Totdat ineens, zo uit het niets, er een Franse tweemaster voorbij komt varen in die totale verlatenheid. Wat een lef om in dat gebied met je bootje op pad te zijn – zelfs al is die misschien wel 25 meter lang – want het weer kan in een half uur totaal omslaan. Van verstilde schoonheid naar een woedende storm, met slecht zicht door de regen en dat in de wetenschap dat je omringd wordt door die enorme ijsbergen die je dan niet eens meer kunt zien. 's Avonds hadden we zelfs even windkracht 9, ongelooflijk. De volgende dag toen we aankwamen in Qaqartoq, was het stralend weer alsof er nooit een storm had bestaan. Onderweg kwamen tientallen Inuits met hun kleine bootjes ons begroeten, vanuit een kleine nederzetting die we later passeerden. Meer dan een uur bleven ze meevaren en muziek maken, ze maakten er echt een feestje van.

Na nog een andere haven op Groenland de volgende dag, zetten we koers naar St.John op New Foundland, waar het binnenlopen een waar kunststuk is van loods en kapitein. De kustlijn lijkt gesloten door de enorme hoge en dreigende bergen, maar ineens is er een smalle opening waar je dan wel in één keer goed doorheen moet gaan. Met opnieuw schitterend weer hadden we alleen nog Halifax (Canada) te goed om daarna in New York van boord te gaan. Na vijf dagen NY langs 'memory lane' (beiden separaat vele malen geweest) vlogen we terug naar Amsterdam! Onvergetelijk.

Jeannette Blijdorp-Jonker,

10 april 2018





## International Yachting Fellowship of Rotarians ALV 11 november 2017

Secretaris  
Evert A. van der Stroom



### Verslag Algemene Leden Vergadering op 11 november 2017 te Almere Aanwezig: 49 personen (leden en partners)

#### *Opening*

Commodore Hans Meerburg opent om 11.10 uur de vergadering met een welkom aan allen en in het bijzonder aan erelid Arnold Verkade en zijn vrouw Koosje. Tevens worden 2 nieuwe leden welkom geheten: Steven en Anika Staal en Geert-Jan Smolders.

#### *Rapportage AGM Regio 1 in Alicante*

Hans doet verslag van deze bijeenkomst met zoveel verschillende nationaliteiten en een interessant programma rondom de start van de VOR (VolvoOceanRace) die we van dichtbij hebben meegemaakt. Hij memoreert ook de aandachtspunten die ter sprake kwamen op de daar gehouden ALV door Regio Commodore Robert Burns, o.a. het ledenbeleid. Vlg. jaar is de Regio 1 bijeenkomst in Portsmouth, in september.

#### *Ingekomen stukken en mededelingen*

Er zijn geen ingekomen stukken, behalve de afmeldingen die op de sheet getoond worden; 2 daarvan worden door de secretaris toegelicht:

Tineke Boersma, die niet goed meer in staat is om zelf te komen, en heeft daarom haar lidmaatschap opgezegd; zij en haar man waren jarenlang trouwe leden, en hebben gezorgd dat hun 2 zonen lid geworden zijn van IYFR; Bert Gerrits stuurde een mailtje, waar hij de hele dag over gedaan had en meldde dat zijn functioneren steeds meer wordt beperkt door fysieke en mentale haperingen; daarom kan hij ook niet komen, betreurt het dat hij niet zelf kan vertellen over het niet doorgaan van de Kertstvaart op de “verboden rivier” en wenst ons allen het allerbeste.

#### *Verslag ALV van 12 november 2016 in Zwolle*

Wordt geprojecteerd en zonder opmerkingen vastgesteld.

#### *Jaarverslag 2016-2017*

wordt zoals gebruikelijk voorgelezen door de secretaris en zonder opmerkingen vastgesteld.

#### *Financieel jaarverslag 2016-2017*

Rolf maakt de leden een compliment voor hun snelle betaling van zowel het lidmaatschap als voor deze bijeenkomst.

Rolf licht de verschillende posten toe; de enorm hoge post aan inkomsten is toe te schrijven aan de betalingen door de leden voor de vaart op de SMM, wat nog overgemaakt moet worden naar de eigenaar van het schip, dat inmiddels gewijzigd is. Bert Teune stelt aan de orde dat dit in feite alleen een exploitatie overzicht van inkomsten en uitgaven is, maar dat een balans gewenst is, omdat je daar veel duidelijker de debiteuren en crediteuren kunt zien, evenals de reserveringen; Frits Bartels ondersteunt dit; Rolf licht toe dat enige jaren geleden er besloten is om alleen een overzicht van inkomsten en uitgaven te presenteren, opgesteld conform het zogenaamde Kasstelsel (ingevoerd per 1 juli 2012).

Daarvoor werden er ook balansen opgesteld.

De vergadering gaat akkoord met het financieel overzicht.



## Vervolg ALV



### *Verslag kascommissie 2016-2017*

De Kascommissie doet bij monde van Cor Vogelenzang verslag van hun controle. Alles in orde bevonden; zij hebben dit de commodore schriftelijk laten weten met het verzoek om het verslag van de penningmeester goed te keuren en het bestuur te déchargeren.

De vergadering stemt hiermee in.

### *Benoeming nieuwe kascommissie 2017-2018*

Cor Vogelenzang is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet; Piet Hommes wordt doorgeschoven, Bob Monster was reserve en is nu lid, Chris Schotanus wordt reserve. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

### *Begroting 2017-2018*

Rolf geeft aan dat het clubjaar 2017- 2018 al gaande is en we beter de begroting voor 2018- 2019 kunnen vaststellen: die is in de laatste kolom opgesteld. Bauke Boersma merkt op dat rekening gehouden had moeten worden met de verhoogde contributie waartoe vorig jaar besloten is. Vlg. de penningmeester ging het hierbij om een mandaat van de ledenvergadering om als bestuur dit toe te passen zodra het nodig blijkt; dat is tot nu toe nog niet het geval, dus wordt nog uitgegaan van € 35.

Bert merkt op dat het raar is dat in de begroting voor het lustrum p.m.staat terwijl er besloten is om jaarlijks €500 te reserveren; de commodore merkt op dat de Bridge zich hierover zal beraden. Vergadering gaat akkoord met de begroting.

### *Aftreden secretaris en benoeming nieuwe secretaris*

De Commodore spreekt Evert toe en bedankt hem voor zijn 10- jarig bestuurslidmaatschap als secretaris. Hij laat dit vergezeld gaan van een mooie herinnering aan de dagen in Alicante vorige maand waarbij een van de banners die overal in de straten hingen, buit gemaakt is en nu aan Evert overhandigd wordt voor zijn kantoor; vervolgens krijgt Evert. nog een mooi (en dik!) historisch boek. De nieuwe secretaris wordt Freerk de Vries die het na deze vergadering van Evert over gaat nemen.

### *Rotavloot*

De Commodore merkt op heel blij te zijn dat Jantien zo enthousiast de redactie van de Rotavloot van Chiel over heeft willen nemen; Jantien geeft zelf een toelichting op hoe ze hiermee aan de gang gegaan is; ze heeft niet echt een beleid, en staat open voor suggesties; ze is blij met de positieve reacties van leden die kopij ingestuurd hebben, waardoor het een interessant, leesbaar magazine wordt. Dit zal twee maal per jaar uitkomen, maar vanwege het lustrum volgend jaar zal er een extra nummer verschijnen.

### *De website*

Aangezien webmaster Arie Quik niet aanwezig kan zijn, is er geen info over de website; wel wordt nog de inlogcode genoemd: h2o: geen return geven, maar inloggen!

### *Afscheid van Chiel Mariën*

Chiel wordt uitvoerig bedankt voor zijn 20- jarig redacteurschap van de Rotavloot. Krijgt een prachtige ets, met een tekst van Jacob Cats: **"Een schip op een sant, een baken in zee"**

### *Komende activiteiten van de vloten*

Z W heeft nog niets te melden.

NO heeft ook nog niets te melden, behalve dat ze druk bezig zijn om de organisatie van het Lustrum in september te organiseren.

### *Rondvraag*

Chris Schotanus, oud-Commodore, overhandigt de bijbehorende pet aan de huidige Commodore Hans.

Verder geen vragen.

### *Sluiting*

Hans sluit de vergadering om 12.20 uur; de borrel en lunch wachten; daarna zal onze spreker Herbert Dercksen om 14.00 uur het woord krijgen.



## Nieuwe leden stellen zich voor



L.S.

Er is mij gevraagd een introductie van mezelf te geven:

Peter.C.Keur 14-03-1953

Gehuwd met Nel van der Goot

Drie kinderen, een kleindochter en een kleinzoon.

Lid RC Nunspeet sinds 1993. Classificatie: hypotheekbanken.

Lid van IYFR sinds 2011(?)

Vaar vanaf mijn 8e-zeilles etc.

Opgegroeid op Goeree-Overflakkee. Ken dus "Eb en Vloed" . Boeren-zoon.

Na studie in Rotterdam (op kamers) in militaire dienst (Huzaren van Bo-reel- verkenningsspeleton rang Wachtmeester) en daarna in het vak van vastgoed. Eerst 14 jaar als projektontwikkelaar en daarna op verzoek van Aegon bij FGH Bank als vastgoedbankier. Gedurende 17 jaar CEO van FGH Bank en vanaf 2006 tegelijkertijd Vice-voorzitter van de RABO Vastgoedgroep tot januari 2015.

Nu werkzaam als commissaris en adviseur bij vastgoed gerelateerde ondernemingen. In november 2014 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Ik vaar bijna mijn hele leven en ben een zeiler!

Ik vind de IFYR een leuke uitdaging en ga er absoluut voor om er een leuke, constructieve periode van te maken, vooral met aandacht voor fellowship.

Ik ben zeer vereerd met uw verzoek en ga er voor!

Dank en tot gauw

Met vriendelijke groet, Peter Keur



Beiden vanaf ons vroegste levensuur verbonden met scheepvaart vanuit IJmuiden, op geheel verschillende manieren. Mijn vader was kapitein GHV en later zeeloods in IJmuiden. Maar ook een echte zeiler, had jarenlang een Westerly, totdat hij ziek werd. Ook Robert wist van navigeren alles, als kapitein Grote Handelsvaart. Het zeilen leerde hij van mijn vader. In 1973 werd hij zelf ook zeeloods, standplaats Hoek van Holland. In 1980 verhuisden we naar het hoge noorden, toen hij overplaatsing had aangevraagd naar Delfzijl. Daar kwam onze eerste eigen boot, een



Schakel (1982-1990), daarna een Dufour 26 om vooral op zee te kunnen zeilen (1991-2002). Na zijn FLO verkocht hij de boot en bracht het grootste deel van het jaar door in ons Ierse huis, waar hij vaak met Ierse vrienden zeilde. Ook begeleidde hij vrienden om van Zuid Engeland via de Scilly Islands naar Ierland te varen. In 1987 voer hij 6 weken als instructeur op de Abel Tasman (22 mtr) tijdens de eerste 'leg' van NL naar de Canarische eilanden, via Zuid Engeland en Portugal (16 pax a/b). Deze trip was onderdeel van een wereldreis met jongeren. Vervolgens ging hij nog 10 jaar als kapitein GHV varen na zijn pensioen. Helaas is Jeannette beter in het organiseren van Sailmanifestaties en heeft zij nooit echt mee kunnen/willen zeilen door een alles overheersende watervrees, opgelopen tijdens de meest barbaarse zwemlessen als kleuter in IJmuiden. (Geen zwemdiploma dus, haha)

Rob & Jeannette Blijdorp-Jonker





## Verslag Kascommissie SW '16 - '17



Als 'Noorderling' nam ik een kijkje bij de vergadering van Zuid West. Een schitterende locatie, waarbij de aandacht af en toe door de passerende schepen werd afgeleid.  
 Het was gezellig er werd koffie gedronken, gelunched, geborrel en ik geloof ook nog heel even tegen elkaar gezegd, dat er ook vergaderd diende te worden.  
 Het was een zeer goed besteedde zaterdag.  
 Helaas geen verslag van de vergadering zelf, maar ik kan jullie dit schitterende verslag van de Kascommissie niet onthouden.  
 Jantien

### Verslag Kascommissie IYFR Nederlands SW Fleet. Boekjaar 1-7-2016 tm 30-6-2017

Dit jaar had de kascommissie een "makkie". De bijeenkomst vond namelijk plaats op de onwaarschijnlijke locatie "Huize Monique en Freerk" te Westmaas.

Deze locatie werd gekozen omdat hij het meest centraal ligt voor twee activiteiten die moesten plaats vinden:  
 1 Overdracht van het penningmeesterschap door onze jonge commodore Michiel Mirandolle, die tevens oud penningmeester is, aan de nieuwe penningmeester Jan Kees van der Heul.  
 2 Kas controle.

Ten slotte zij opgemerkt, dat deze overdracht plaats vond, terwijl Hans Elenbaas (het officiële lid van de Kascommissie) zich in Zwitserland bevond. Bij navraag bleek, dat het onwaarschijnlijk was, dat Hans voor deze unieke gebeurtenis zijn verblijf in Zwitserland zou onderbreken, dus werd er een noodmaatregel gezocht en gevonden. Freerk was bereid de plaats van Hans in te nemen.

De kas commissie mocht getuige zijn van de overdracht en aangezien Jan Kees een "heusche" Register Accountant is gebeurde dit met een zorgvuldig vakmanschap en elan waar een tandarts en een ingenieur met verbazing naar stonden te kijken.

Hoewel de overdracht van de oud- naar de nieuwpenningmeester vlekkeloos en reuze routineus gebeurde, had de kascommissie meer gegevens nodig om de kas te kunnen controleren. Deze gegevens werden de dag erna via e-mail alsnog verstrekt en het bleek (zoals Jan Kees allang doorhad), dat de administratie klopte. Dit inclusief een niet te produceren bonnetje.

In tegenstelling met wat in de politiek gebruikelijk, is werd de uitgave van het bonnetje niet ontkent, integendeel zij werd voorafgaande aan de controle gemeld en de uitgave werd klip en klaar in de boeken vermeld. Tevens bleek, dat er rond de vijftientig getuigen waren, die de uitgave hebben zien gebeuren, twee van deze zijn tevens de acterende kascommissie.

Opvallend was, dat we in het betreffende boekjaar een nieuwe post "Bankkosten" aantreffen. Deze post is nieuw omdat de penningmeester tot 2016 deze uitgaven eerder in de zaak had kunnen schuiven. Met de nieuwe aangescherpte regels bleek dat niet meer mogelijk.

Het geheel overziend komt de kas commissie tot de conclusie, dat de boeken kloppen met de werkelijkheid en dat de rapportage een getrouwe weergave geeft van de financiële situatie van onze SW Fleet.

Concluderend adviseert de kascommissie de ALV om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2016-2017.

De kascommissie Freerk de Vries  
 (namens Hans Elenbaas), Arie Quik

Westmaas 20 februari 2018.





## ALV 15 september 2018 (en het lustrum....!)



En ja..... Het weekend van 15 en 16 september vieren we ons lustrum, maar voor diegenen, die geen zin hebben in feest, maar wel heel graag willen vergaderen (gewoon omdat dat zo gezellig is), is de juiste datum 15 september 2018 in Enkhuizen om 15.45 uur in het Zuiderzee museum.

De agenda komt binnenkort per mail naar u toe.



En aansluitend, als u er dan toch bent.....

Borrel, diner, feest en de volgende dag met zijn allen op een klipper zeilen.

Het lustrum van 2018 zal een feest worden waar we de komende jaren weer met veel plezier op terug zullen kijken!

Mis het niet!

## 22 September 2018 Rotary Regatta 2018 Zierikzee Zeilen voor Stichting KIKA

Voor details  
bezoek onze website  
[rotaryregatta.eu](http://rotaryregatta.eu)





**21<sup>st</sup> September - 23<sup>rd</sup> September 2018**



**ARea 1 Annual Meeting**

**Portsmouth**

**21<sup>st</sup> September - 23<sup>rd</sup> September 2018**



We will be staying in The Royal Maritime Club which is just outside the gates of the Dockyard and only a short walk from the Gunwharf Quays Shopping Center and the start of the Old Town history walk.

The is a car park opposite which has a special rate for guests.



We will be venturing out onto the Solent, taking a boat from near the Royal Maritime Club to voyage to Cowes on the Isle of Wight, where we will take lunch in The Island Sailing Club.



We hope to be able to produce a memorable weekend which will give a taste of British Maritime Tradition and provide a warm and friendly atmosphere to renew old acquaintances and make new friends in our fellowship.

Details of how to book, the programme and costs are attached, we hope to see you in September.

**INTERNATIONALE ROTAVLOOT**

.....voor wie denkt dat wij hier in Nederland de enige Rotarians zijn, die het leuk vinden om iets met onze yachting achtergrond te doen.... Kijk eens op <http://www.iyfr.net/new/view-newsletters>



Daar staan meer verhalen van zeilers, meer bijeenkomsten van vaarders en vooral meer verslagen van gezelligheid. Kortom : **de Internationale Rotavloot** >>> zeer de moeite waard!!



**Nawoord**



**Pinkster 2018**

Het Pinksterweekend in Zeeland was een heel erg groot succes op alle vlakken. Het verslag zal ongetwijfeld nog volgen, want die verhalen moeten ons weer triggeren voor het volgende Pinksterweekend. Want 1 ding weten we zeker.... Ook 2019 kent weer een Pinksterweekend!



**COLOFON**

Redactie Rotavloot:  
Jantien Milders-Lubbert  
Langelilleweg 113, 8484 KJ Langelille  
jantien.norbert@gmail.com

Drukker: Editoo, Arnhem

De Rotavloot verschijnt 2-3 maal per jaar: april-mei, (juni....) oktober-november en special  
Inzending kopij uiterlijk: 10-04; 30-10  
Bij voorkeur losse tekst en losse foto's per e-mail.

**Bezoek onze website:  
www.iyfr.nl**

**OPROEP**

De volgende Rotavloot wordt een speciale Lustrum editie! Aanleveren van kopij kan nog net..... Dus schroom niet en ga achter de computer zitten of haal de dozen van zolder. Er is nog ruimte voor oude zeil/vaar-verhalen, al dan niet met de Rotavloot. En oude foto's. Hoe ouder hoe mooier.

Er zijn gelukkig al mensen die gehoor hebben gegeven aan eerdere oproepen, maar er kan nog meer bij!

jantien.norbert@gmail.com